

De zomervakantie komt eraan! Joepie!

Hopelijk zijn jullie er klaar voor want we hebben een uitdaging voor jullie!

Tijdens de hele vakantie, van 1 juli tot 31 augustus, organiseren we samen met de Bib een leeswedstrijd. Saai? Helemaal niet, let maar op.

In de Bib hangt al een lange vlaggenlijn voor jullie klaar. Helaas hangen er voorlopig nog geen vlaggetjes aan...

Wat is de bedoeling? Met je klas proberen zo veel mogelijk vlaggetjes aan onze vlaggenlijn te hangen.

Hoe doe je dat? Je krijgt nu al een vlaggetje mee naar huis. Tijdens de vakantie lees je een boek, vult het vlaggetje in en brengt het naar de bib. Wanneer je een vlaggetje hebt ingeleverd, krijg je weer een nieuw vlaggetje. Zo kan je de hele vakantie blijven lezen en onze vlaggenlijn vullen. De klassen die het meeste vlaggetjes aan onze vlaggenlijn gehangen hebben, winnen een topprijs!!

De prijsuitreiking volgt in september. Wint jouw klas een super de luxe prijs?

En als je dan toch in de bib bent, kan je weer op zoek naar nieuwe interessante leesboeken, of tijdschriften, of weetjesboeken, of strips,... En breng je mama of papa of grootouders mee en laat hen een voorleesverhaal voor jou kiezen! Dan zullen jullie je onder de vakantie nooit vervelen ☺.



Extra motivatie vanuit de school!

Net zoals vorig jaar nodigen we jullie weer uit om een originele foto van jezelf, lezend in één van je favoriete boeken, op de website van de school te plaatsen.

De link om een foto te posten is <http://klavertje.4.gvbs.be/zomerlezen> en het paswoord is **dezomervank4**.

Wie weet win jij dan wel een boekenbon of een andere toffe prijs, net zoals de 12 kinderen die vorig jaar een foto gepost hebben!